

Individuele opvang voor asielzoekers

Als gevolg van de aanhoudende daling van het aantal asielzoekers in ons land wordt nu ook bij de OCMW's het aantal opvangplaatsen teruggeschroefd. Eerder werden ook al enkele opvangcentra gesloten.

België telt een vijftigtal opvangcentra (Fedasil of Rode Kruis), maar ons land organiseert ook opvang voor asielzoekers in individuele woningen. Meestal gaat het over gemeubelde appartementen waar de bewoners eenzelfde opvang krijgen als in een centrum: onderdak, eten, sociale, juridische en medische begeleiding,

Vandaag zijn er 9.500 opvangplaatsen beschikbaar binnen de individuele opvang. Deze plaatsen zijn verspreid over heel België en worden beheerd door de OCMW's (lokale opvanginitiatieven) en door andere verenigingen, die opvang organiseren in opdracht van Fedasil.

Sluitingen

Sinds 2012 is het aantal asielaanvragen in ons land aanzienlijk gedaald. Daarom besloot Fedasil in overleg met Staatssecretaris Maggie De Block om geleidelijk plaatsen te sluiten. Uiteraard geldt dit ook voor de individuele opvangplaatsen: tegen maart 2014 worden er bijna 1.700 plaatsen gesloten in de lokale opvanginitiatieven van ruim 400 OCMW's.

De bedoeling is om tegen eind 2014 een kleiner opvangnetwerk te hebben van ongeveer 18.000 plaatsen, dat beter beantwoordt aan de huidige noden. Vandaag zijn dat er nog 21.500. Daarnaast behoudt Fedasil nog zo'n 2.000 'bufferplaatsen': dat zijn plaatsen die nu leeg staan maar die heel snel opnieuw kunnen worden geopend, in het geval van een crisis.

Meer info op www.fedasil.be

Opvang in 2 fasen

Wanneer een migrant asiel aanvraagt in ons land, stuurt Fedasil deze persoon gewoonlijk eerst naar een opvangcentrum. Hij krijgt daar opvang zolang het onderzoek naar zijn asielaanvraag loopt. Volgens de wet verloopt de opvang in twee fasen: als een asielzoeker vier maanden in een centrum verbleef en nog geen antwoord ontving op zijn asielaanvraag, kan hij overgeplaatst worden naar de individuele opvang, waar hij zelfstandiger kan leven.



Viermaandelijke nieuwsbrief van
het opvangcentrum Kapellen
Kazerneweg 35
2950 Kapellen

contact

Katija Domic
T 03 660 19 03
katija.domic@fedasil.be

opmaak: Fedasil
fotografie: Fedasil
druk: Fedopress
v.u.: Georges Vergauwen

december 2013 • NIEUWSBRIEF • opvangcentrum Kapellen



www.fedasil.be/Kapellen

fedasil
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Voorwoord

Beste buurtbewoner,

Op donderdag 5 december was het "internationale Dag van de Vrijwilliger", dé gelegenheid om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in ons opvangcentrum. In deze nieuwsbrief zetten we een van hen in de kijker.

In de loop van 2013 brachten meer dan 600 leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar van de Brasschaatse scholen een bezoek aan het opvangcentrum. In 2014 worden de Kapelse scholen verwacht! Ook daarover leest u meer verderop.

In deze nieuwsbrief gunnen we u tenslotte ook een blik achter de schermen van de bibliotheek en het cybercafé van het opvangcentrum. Als u graag meer wil weten over de activiteiten van het centrum of over Fedasil, surf dan naar onze vernieuwde website www.fedasil.be.

Met vriendelijke groeten,
Katija Domic, Coördinator Externe Contacten

Opvangcentrum zorgt voor leesvoer

Asielzoekers die graag lezen, vinden in het opvangcentrum hun gading in onze kleine bibliotheek met een 200-tal boeken in het Russisch, Frans, Engels, Duits en Nederlands. De Russische en Franse romans worden het meest uitgeleend.

In de bibliotheek is er ook een cybercafé met 25 computers. Daarvan maken de bewoners gebruik om nieuws uit hun thuisland op te zoeken, of om contact te houden met familie.

Voor de jongste bewoners is er een mini-bibliotheek, met Nederlandstalige boeken. Vooral de korte verhalen zijn populair. De kinderen die naar de lagere school gaan, bezoeken de bibliotheek in schoolverband.

Enkele vrijwilligers en oudere kinderen lezen wel eens voor tijdens de vakanties. Kinderen die leren lezen, oefenen met vrijwilligers.

Alle boeken werden aan het opvangcentrum geschonken, o.a. door de gemeentelijke bibliotheek die jaarlijks een opruiming doet.



Vrijwilliger in de kijker: Marc

De 'nof' - de vroegere zorgtuin van het opvangcentrum - kan sinds kort rekenen op de groene vingers van onze nieuwe vrijwilliger, Marc Talboom.

Marc werd op 29 april 1950 geboren in Antwerpen en is al 43 jaar gehuwd met Linda Dave. Hij woont sinds 26 jaar in Ekeren-Donk. Na 43 jaar te hebben gewerkt in de grafische sector, ging hij op 1 april 2013 met brugpensioen. Het geschikte moment, vond hij, om een deel van zijn vrije tijd in te vullen met vrijwilligerswerk en zich nuttig te maken in de maatschappij. Sindsdien werkt hij twee dagen per week in de "nof" van het opvangcentrum.

Nieuwe look

Voordien werkte onze collega Michel samen met enkele bewoners aan het onderhoud van de tuin. Sinds Marc hem met zijn aanstekelijke enthousiasme en groene vingers ter hulp is geschoten, zijn de twee onafscheidelijk. De "nof" krijgt dankzij de creatieve inbreng van Marc een nieuwe, frisse look. De samenwerking verloopt prima.

Marc en Michel maken dankbaar gebruik van de kennis en hulp van het PITO (Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek). Bij de gemeente Kapellen werden een tiental compostvaten aangekocht die al vanaf dag 1 dienst doen. Het tuinhuis werd volledig opgeruimd en er wordt naar een oplossing gezocht voor de lekken in het dak. Verder zit er ook een bijenhotel in de pijplijn.



We willen Marc alvast van harte bedanken voor al zijn hulp en het schitterende werk dat hij hier verricht!

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers die Marc en Michel willen helpen in de "nof" (elke maandag en dinsdag).

Geen groene vingers? Ook in het naaiatelier (elke vrijdag van 9u tot 11u) is er nog plaats vrij voor vrijwilligers.

Plantgoed

Buurtbewoners en verenigingen die plantmateriaal over hebben, kunnen dit schenken zodat de "nof" verder concreet vorm kan krijgen.

Telex

600 leerlingen in het centrum

Tijdens de herfst bezochten meer dan 600 leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van verschillende scholen van Brasschaat ons opvangcentrum. Dit



mondiaal vormingsproject kreeg de naam "Asielzoekers, onze burenl!".

De leerlingen kregen een rondleiding en maakten kennis met het reilen

en zeilen van onze organisatie. Onze vrijwilligersvereniging (vzw Vlucka) gaf extra info over hun werking. Ook bezochten de leerlingen de fototentoonstelling "Vroeger is een ander land", over 8 minderjarige asielzoekers in België, en bekeken ze de Italiaanse film "Terraferma", die de vluchtelingenproblematiek op het eiland Lampedusa belicht. In de school zelf, kwam Mani Amiri, een ex-vluchteling uit Iran en schrijfster van het boek "Dochter van Iran", haar verhaal persoonlijk vertellen aan de leerlingen.

Het project "Asielzoekers, onze burenl!" is een samenwerking van het opvangcentrum voor asielzoekers Kapellen, de Dienst Ontwikkelingssamenwerking van Brasschaat, vzw Vlucka en vzw Mundio van de Brasschaatse GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).

In de loop van januari loopt het project voor de Brasschaatse scholen ten einde. In 2014 wordt dit project georganiseerd voor de middelbare scholen van Kapellen. Vanaf februari verwachten we het Atheneum Irishof, het Koninklijk Technisch Atheneum en het Mater Salvatorisinstituut.

Activiteitenagenda

23/12 - Kidscam

Op maandag 23 december is de KIDSCAM-studio te gast in het opvangcentrum voor asielzoekers te Kapellen. Kidscam is een animatiestudio waarin kinderen en jongeren zelf aan de slag gaan met schaduwfiguren!

Ben je tussen 10 en 12 jaar? Wil je graag experimenteren met animatiefilm? Dan mag je zeker deze workshop niet missen! Op het einde van de dag worden je filmfragmenten vertoond op groot scherm.

Interesse?

Ma 23 december, 10u. - Gratis, maar wel inschrijven in het Cultuurcentrum, Dorpsstraat 45, Kapellen.

Om 15u zijn ook je vriendjes en ouders welkom in de cinemazaal van het opvangcentrum voor de gratis filmvertoning van de prachtige animatiefilm 'Brave' met aansluitend een toonmoment van de resultaten van de workshop. (Voor deze ver-



'Brave' vertelt het verhaal van Merida, geoeffend boogschutster en impulsieve dochter van de Schotse koning.

toning is geen inschrijving noodzakelijk. Gratis)