



"Dankzij
mijn buddy
voel ik me hier
echt thuis"

Ruta uit Eritrea

WORD BUDDY

van een asielzoeker

ONTMOET DE WERELD IN JE ACHTERTUIN

Wat doet een buddy?



Je trekt er af en toe op uit voor een leuke **uitstap** met één van onze bewoners.



Je laat de persoon kennismaken met het leven in België en ondersteunt zo zijn **integratie**.



Jullie ontmoetingen zijn ideale momenten om het **Nederlands** te oefenen.

Buddy's spreken vlot Nederlands en zijn +18 jaar.

Interesse?

Kom dan zeker naar ons infomoment op
zaterdag 30 maart van 10u tot 12u in het opvangcentrum van Kapellen.