

## Wie zijn de dichters?

### 1. Landverhuizers

Carmien Michels

### 2. Steeds kan je op hen rekenen

Liz is More

### 3. Weerloos

Ali Albazzaz, geboren in Irak en schrijft sinds 1997 in het Nederlands

### 4. Mijn huis is niet waar ik nu woon

A. Abid, Afghaanse, niet-begeleide minderjarige bewoner van Fedasil Opvangcentrum Kapellen

### 5. Weggefokt

Carmien Michels

### 6. Al lijkt de wereld troebel

Liz is More

### 7. Kijk

Aaron, dichter uit Jordanië

### 8. Het begon

Carmien Michels

### 9. Ik wens je iemand die zacht lacht

Liz is More

### 10. Liedje

een vluchteling uit Libië

### 11. Je doet mijn hart dansen en zingen

Liz is More

### 12. Groen blaadje

A. Abid

### 13. Gezegend

Nafiss Nia, gevlucht uit Iran. Ze studeerde filmkunde in Amsterdam en publiceerde scenario's en gedichten.

# Poëziewandeling

Ontdek nog tot 15 april een poëtische wandelroute van ongeveer 3 km. Laat je onderweg verrassen door verschillende mooie gedichten rond de thema's migratie, hoop en vriendschap.

## Waar vind je de gedichten?

1. Bib, Dorpsplein: achter het hoekje van de fietsenstalling

2. Vrijtijdsloket, Bruggeske 1: aan de kant van de Hoevensebaan

3. Administratief Centrum, Bruggeske 1: links naast de ingang

4. Oude Pastorie, Dorpsstraat 45: gietijzeren hek op de hoek met de Kerkstraat

5. Oude Pastorie, Dorpsstraat 45: gietijzeren hek op de hoek met de Oude Kerkstraat

6. Tuinhek Oude Pastorie, Oude Kerkstraat: naast de kerk

7. Speeltuin in het Gemeentepark: aan het houten hek rond de boom

8. Atletiekpiste in het Gemeentepark: links naast het draaideurtje

9. Bergstraat: uitgang park aan het hek naast het verbindingspaadje naar watertoren

10. Watertoren, Kerkstraat: aan het hek rechts naast de toegangspoort

11. Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen, Van Paesschendreef 3: aan het raam van de Smoldersklok

12. LUX, Marktplein 1: links naast hoofdingang

13. Mandelapark, Eikendreef 9: aan de ingang onder het naambord





## ROUTE

De rolstoelvriendelijke wandelroute start aan de bib (Dorpsplein). Je gaat via de Essenhoutstraat en steekt de Hoevensebaan over. Zo kom je langs het vrijetijdslot en het nieuw administratief centrum (Bruggeske). Je gaat verder via het Kerkepad naar de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Je stapt langs het cultuurcentrum, en neemt de eerste straat links (Oude Kerkstraat). Je gaat verder door het gemeentepark langs de speeltuin en de atletiekpiste tot aan de ingang van het park aan de Bergstraat. Daar volg je het pad links evenwijdig met de Bergstraat. Je wandelt langs de watertoren tot aan de Hoevensebaan. Je gaat er naar rechts en net voor dansstudio Diluna ga je het steegje in naar de Essenhoutstraat. Via het erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen en LUX, ga je via de Eikendreef naar het Nelson Mandelapark. Wie wil, kan terug via het Marktplein en de Bevrijdingslei naar de bib.

Meer info  
vind je via  
de QR-code

